

# RAT EN ZEEHOND VERGEZELLEN LE SERPENT

In 2011 lag er nog niets op de bodem bij Scharendijke; inmiddels liggen er drie wrakken! De Serpent is uitgegroeid tot duiklocatie voor gevorderden maar de recreatieve duiker kan zich nu ook uitleven: sinds december liggen twee scheepjes op een diepte rond de 10 meter.

In de zomer van 2011 zonk het wrak Le Serpent af. Het idee was een duikobject te plaatsen zo rond de 15 meter diepte en geschikt voor ieder duikniveau. Het liep echter allemaal een beetje anders. Le Serpent gleed zo'n 100 meter weg en kwam tot stilstand op een diepte van 23 tot 29 meter. Goed ingebed in de bodem wacht daar nu dat

prachtige wrak op de gevorderde en de technische duikers. Maar voor alle anderen was het toch jammer dat er geen wrak lag. Het projectteam liet het er niet bij zitten en vrijwel direct na Le Serpent begonnen zij te zoeken naar een mogelijkheid om nog een wrak af te zinken op een geringere diepte. De zoektocht verliep voorspoedig. Gerius van

Woudenberg, projectleider van Rijkswaterstaat, vertelt; «Al snel kwam ons ter ore dat er een fraaie boot in Harlingen lag. Nieuwsgierig geworden reisden wij ernaartoe en daar lag een sleepduwbootje dat net na de oorlog was gebouwd en door de Amsterdamse grachten had gevaren». Een zeer geschikt object. Maar bij deze boot bleef het niet. Ook

'De Zeehond', een sleepvissersbootje, werd naar binnen gehaald door het projectteam. Maandag 12 december is dan de dag dat beide wrakken zullen afzinken. Vol verwachting stappen we aan boord. De zon schijnt uitbundig maar het is koud en er staat een frisse bries. Dit keer zullen de wrakken met een lier te water worden gelaten. Aangezien

de scheepjes kleiner en een stuk lichter zijn dan Le Serpent, garandeert de berger dat deze daadwerkelijk op de beoogde plaatsen zullen komen te liggen. Wij wachten in spanning af. Als eerste is het grootste wrak aan de beurt, de naam is dan nog onbekend. Wij zijn nieuwsgierig en vragen toch nog maar een keer aan Gerius de naam. «Ze heet De Rat», zegt hij enthousiast. Gestag zakt de boot weg om dan in een oogwenk te zinken. Het gaat zo snel dat een persboot niet meer weg kan komen; door de stroming die het zinken veroorzaakt wordt het boven het wrak getrokken. Een ijselijke gil van de mensen in de persboot is het gevolg. Mijn gedachten flitsen terug naar dat magische moment dat Le Serpent zonk, wat was dat een kippenvelmoment. Onder luid getoeter van diverse scheepshoorns zonk ze met een enorm geweld. Daar wil je niet met een kleine persboot boven liggen. De beroepsduiker springt te water ter controle en laat weten dat hij niet tevreden is. Er moet nog wat geschoven en geduwd worden voordat hij content is met de ligging. Uiteindelijk ligt de Rat recht op en op een diepte van 12 meter. Perfect afgezonken.

## DE ZEEHOND

Dan is De Zeehond aan de beurt en in de frisse bries wordt er gewacht en gewacht. De toeschouwers beginnen inmiddels wat kleine onderkoelingsverschijnselen te vertonen. De berger pakt er een extra slang bij om het wrakje vol te laten stromen, maar het is net alsof De Zeehond van plan is kranig te blijven drijven. Het duurt lang en langzaam zakt ze weg, gracieus onder de waterspiegel. Ook nu weer controleert de beroepsduiker de positie van het wrak. Het teken dat alles goed is wordt gegeven. Nu mogen wij! Wij duiken het water in, we zijn zo nieuwsgierig dat we niet willen wachten. Inmiddels is de zon verdwenen en de wind toegenomen. Natuurlijk liggen de wrakken net en verwachten wij niet al te best zicht. Door het neerleggen

Tekst: Cora Douma Foto's: René Lipmann



Trots - Bastiaan en Gerius van RWS stralen na de goed verlopen afzinkacties.

komt er flink wat sediment omhoog en de dag is al flink op zijn retour, maar wij moeten even kijken. We zetten koers naar De Rat, maar het zicht is niet goed. Ik kan nauwelijks iets onderscheiden en zie slechts enkele herkenbare delen van de boot zoals de romp en een reling. Maar dan moet ik er wel echt met mijn neus bovenop zitten. Op naar De Zeehond. Ze ligt goed op een diepte van 9 meter en een tikkeltje gekanteld. Dat is mooi! Juist een beetje hoek erin geeft een wrak nog meer mystiek. Ook hier is het zicht uitermate minimaal. Toch kan ik me goed voorstellen hoe ze er in haar geheel bijligt aangezien ik haar ook boven water heb gezien. In gedachten zie ik mezelf de wrakken verkennen als het even wat rustiger weer is geweest en het sediment de tijd heeft gehad om te zakken. Fantastisch, wat een duikstek is dit geworden!

## LANGE WEG EINDIGT

Een mooi resultaat na zoveel jaren van inspanning. Het idee dat ooit begon bij de heer Mathijssen senior werd voortgezet door zijn zoon Bastiaan Mathijssen van De Kabbelaar. Sponsors, gemeentelijke instanties en duikorganisaties sloegen een lange weg in om de juiste mensen aan te trekken met dit als resultaat. Drie wrakken om op te duiken in de Grevelingen. De wrakken zullen snel begroeid zijn; als kunststof wordt het een fantastische duiklocatie. Voor de gevorderden is er Le Serpent; diep, groot en mysterieus. Wie iets minder diep wil duiken wacht nu de uitdaging om op De Rat en De Zeehond te duiken. Zij wachten op jouw bezoek!



Voorbereiden - Steunstenen worden geplaatst voordat de wrakken afzinken om zo verschuiven te voorkomen. En dat lukt!

Strenge controle - Een beroepsduiker checkt de nieuwe duikstek en kijkt of het aan alle veiligheidsregels voldoet.